





Ter nagedachtenis aan

*Hendrika Engelina Elisabeth  
van Oosterwijk-Spitholt  
Riek*

Lieve Riek,

Langzaam moesten we je laten gaan  
stapje voor stapje  
ging je bij ons vandaan  
Makkelijk was het niet  
en het kostte veel verdriet  
We zullen jou nooit vergeten,  
hoe je er altijd voor ons was  
Moge God nu zijn warme mantel  
om je heen slaan en je rust en  
vrede geven

Wij willen u bedanken voor uw steun en aanwezigheid.