





*"Voor wie leeft in eenvoud,  
is het leven eenvoudig."*

In dankbare herinnering aan

## Gezina ter Grote - Spitshuis

weduwe van Hendrikus ter Grote

Zij werd geboren op 19 december 1923 in De Lutte. Zij is plotseling ziek geworden en heeft op zondag 8 oktober 2000 het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen in het ziekenhuis in Enschede.

Op 10 oktober 2000 is ze overleden en op 14 oktober hebben we de uitvaartmis gehouden en haar bij vader te ruste gelegd op de begraafplaats in Oldenzaal.

Onze lieve, zorgzame moeder, oma en zus is plotseling van ons heengegaan. Ze was vitaal, levenslustig en altijd druk in de weer. Ze heeft haar gehele leven gewoond op de boerderij op de "Boerskotten", waar ze ook heel veel jaren met liefde voor haar ouders heeft gezorgd. Ma leerde ons tevreden te zijn met kleine dingen en dat we ons moesten inzetten bij alles wat we deden. Ma was altijd erg geïnteresseerd in vele, uiteenlopende zaken en kon overal over meepraten.

Na het overlijden van vader, 5 jaren geleden, werd het voor haar stiller, maar ze accepteerde het leven zoals het was.

De kleinkinderen namen een belangrijke plaats in haar leven in; ze genoot er volop van als ze bij haar waren. Ruben en Mirthe waren dan ook dol op hun oma. Zeer trots en blij was ze ook met de geboorte van haar jongste kleinkind Tijs, die ze nog een paar weken heeft mogen meemaken.

Samen met oom Henk verzorgde ze de dieren op de boerderij. Met dieren had ze een band; die vertrouwden haar.

Moeder putte veel steun uit haar geloof; ze ging dan ook steevast iedere zondag naar de kerk.

Wij kunnen nog niet begrijpen dat ze er niet meer is, maar ze leeft voort in ons en onze kinderen en de herinnering aan haar houden we levend.

*Ma, bedankt voor alles wat je ons  
hebt geleerd en voor ons hebt betekend.*

Wij danken U voor alle steun en medeleven.

Marijke en Rudi, *Ruben, Mirthe*  
Ton en Desiree, *Tijs*  
Ine en Wim