



Bij het vallen  
in zonden,  
heb ik Uw  
gelaat  
beschouwd en  
richtte ik mij  
weder op.

BID. VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

## JAN SPITZEN Jz.

Weduwnaar van

APOLLONIA TERWISSCHA VAN SCHELTINGA

en

AGATHA MARIA HALMAN.

*Geboren te Steenwijkerwold den 9 Juni 1828 en  
na voorzien te zijn van de HH. Sacramenten,  
aldaar overleden den 17 April 1890 en den  
21 April op het R.K. Kerkhof aldaar begraven.*

Zalig de man, die beproeving doorstaat, want  
hij zal de kroon des levens ontvangen.

Jac: I: 12.

Hij deed wat goed en recht en waarachtig was  
voor het aangezicht van den Heer zijnen God.

II Boek Cron. XXXI: 2.

Ik heb ellendige maanden voor erfdeel beko-  
men, zeer lastige nachten voor mij geteld; Uw  
wil echter geschiede! Want wanneer wij het  
goede uit Gods hand ontvangen hebben, zullen  
wij dan niet het kwadé aannemen?

Job VII: 3, II: 10.

Zalig zijn zij, die geduldig lijden en zich aan  
den wil des Heeren onderwerpen; zoo dan is hij  
uit dit leven gescheiden, ons de gedachtenis  
aan zijnen dood nalatende tot een voorbeeld van  
deugd en gelatenheid.

Eccl. XIV: 22.

### GEBED

Open, o Heer, Uwen dienaar J o a n n e s de deur  
des levens en doe hem zich verblijden met Uwe  
Heiligen in de hemelsche heerlijkheid. Amen.

Onze Vader . . . Wees gegroet . . .

*Dat hij ruste in vrede!*