



En zij zongen een nieuw lied
voor de troon van de
Allerhoogste

God gaf ons **GERARD** op 5 december 1955 en maakte hem door het H. Sacrament van het doopsel tot Zijn kind. Vijf jaar lang mochten wij die schat in ons midden hebben: want dat was hij voor ons, met zijn jongensachtige levenslust en zijn blij en aanhankelijk karakter.

Bij het spelen overkwam hem een noodlottig ongeval en nadat hij nog Gods liefde bewezen kreeg in de genade van het Heilig Vormsel, nam God hem na enkele dagen weer bij Zich, op 21 maart 1961, om voor eeuwig gelukkig te zijn. Op 25 maart, het feest van Maria Boodschap, werd hij begraven op het parochie-kerkhof te Bornerbroek.

G. J. SPOOLDER

G. M. SPOOLDER-LANGEVELD

Lieve Vader en Moeder,

Ik ben van U heengegaan; God vroeg van U een heel groot offer en U bent bedroefd omdat ik niet meer bij U ben. Maar voor ons, kinderen, is het koninkrijk, heeft Jezus gezegd. - God houdt van kinderen en ik mag nu bij Hem zijn in het vaderhuis, dat voor ons allen is bestemd. Daar zullen wij eens weer bij elkaar zijn en ik bid onze Vader, dat Hij U zal troosten over mij en ons gezin zal zegenen.