





*Door de tranen van dit uur,
sluipt de glimlach der herinnering.*

In dankbare herinnering aan

Hermina Spoolder

Sinds 23 januari 1979 weduwe van
Gerhardus Hendrikus Scholten

Zij werd geboren op 21 februari 1909.
Zij overleed op 9 september 2000 te Haaksbergen.

Op 14 september 2000 hebben we haar begeleid op
haar laatste reis.

Moeder was een zeer gelovige vrouw, haar vele
bezoeken aan Kevelaer getuigen hiervan, ook het
bezoek samen met vader aan Lourdes was voor haar
een hoogtepunt.

Het opvoeden van een groot gezin kost veel kracht en
zij hebben hier alles voor gedaan.

Zij waren zo druk hiermee, thuis en buiten in de
groentetuin, altijd weer die zorg die zij tot het laatst
hebben uitgedragen.

Na het verlies van vader heeft moeder snel het leven
weer opgepakt; ze ging door.

Haar interesse voor de sport, de bejaardengym en het
kaartclubje, waren slechts enkele van de vele
bezigheden.

Toen het tijd werd voor wat meer rust in het leven,
heeft zij zelf besloten om naar het verzorgingshuis te
gaan; ze kwam er weer oude bekenden tegen en ze
heeft hier nog een paar fijne jaren gehad.

Een hoogtepunt was toch wel de 90ste verjaardag;
wat heeft ze toen genoten van dit feest in een door
haarzelf uitgezochte, bekende locatie.

Vanaf dat moment moest zij accepteren dat haar
gezondheid verslechterde.

Ze heeft ons op dit afscheid voorbereid.

Lieve Moeder en Oma, toch heeft dit einde ons nog
verrast...

Jouw diepste gedachten, gaf je aan niemand prijs.

Wij bedanken iedereen voor de steun en medeleven
bij dit afscheid.

Fam. Scholten.

Je zal altijd in onze gedachten zijn.