



*Als je weet dat een dierbaar iemand
zal overlijden aan een ziekte, dan is
die dag nooit vandaag, maar altijd later
Totdat later vandaag is en je wenste
dat het nog gisteren was.*



In liefdevolle herinnering

Sjaak Oude Spraakste

* 23 juli 1951 te Weerselo

† 14 juni 2015 te Denekamp

We hadden Sjaak, mijn lieve man en onze zorgzame papa, voor het laatst in ons midden tijdens de Uitvaartplechtigheid op 19 juni 2015 in de Heilige Nicolaaskerk te Denekamp. Aansluitend hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats te Denekamp.

Sjaak is geboren in Weerselo en in 1983 getrouwd met Anny om vervolgens samen aan de Asterstraat in Denekamp te gaan wonen. Hier zijn ook Dion, Manon en Nando geboren. Sjaak was een mensen mens. Hij hield van een praatje en gezelligheid. Familie was hem dierbaar, maar zijn gezin was hem alles. Ondanks alle pijn die hij in de jaren heeft gehad, bleef hij altijd vrolijk en optimistisch. Dankzij de neurostimulator voor de rug, kon hij weer in het arbeidsproces deelnemen en ontdekte hij zijn nieuwe passie, taxi- en touringcarchauffeur. In maart 2014 werd er longkanker met uitzaaiingen geconstateerd. 15 Maanden later op 14 juni 2015 moest hij, na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken, de ongelijke strijd opgeven en sliep Sjaak voor altijd in.

Dag lieve Sjaak, dag pap.

Bedankt voor alles. We zullen je missen.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medeleven tijdens Sjaak zijn ziekte en na zijn overlijden.

Anny en de kinderen