



Consummatum est!



Bid voor de Ziel van Zaliger

Albertus Joannes Sprakel,

Weduwnaar van

GEERTRUIDA GREGORIA TER BEEK,

Geboren te Lonneker den 17den Mei 1861.
overleed hij in het R. K. Ziekenhuis te
Enschede, na een noodlottig ongeval,
voorzien van het H. Oliesel, den 3den
Jan. 1936 en den 9en d. o. v. te Lonneker
begraven.

Want weet dit: indien het een huisvader bekend was, op welk uur de dief zou komen, hij zou voorzeker waken en niet laten inbreken in zijn huis. De Zoon des menschen komt op een onvoorzien uur.

Gelukkig de dienaren, die de Heer bij zijn komst wakende vindt. (Luc. XII, 37)

Kinderen, denkt aan het eeuwig leven. Heft uwe oogen omhoog en vestigt ze zonder ophouden op Hem, die daar heerscht, want het leven wordt u niet ontnomen, maar het vergankelijke wordt in een eeuwig leven veranderd.

Laat ons bidden.

Neem Heer Uwen dienaar Albertus Joannes in Uwe genade aan, opdat hij voor de wereld gestorven, voor U leve en wat hij uit menschelijke zwakheid mocht misdaan hebben, dat worde hem door Uwe barmhartigheid kwijtgescholden. Door Jezus Christus onzen Heer, Amen.

ONZE VADER — WEES GEGROET

H. P. Vos — Koster — Lonneker