





In dankbare herinnering aan

Geertruida Johanna Kamphuis - Sprakel

weduwe van

Bernardus Johannes Kamphuis

Zij werd geboren op
4 februari 1918 te Losser en is op
9 februari 1999 te Losser overleden.

Na een mooi lang leven is onze goede moeder en lieve oma van ons heengegaan. Door het ziek worden van haar, was ze niet meer in staat de laatste tijd thuis te blijven. In "Oldenhove" waar ze heel liefdevol werd verzorgd, is ze van ons heengegaan.

Wij kennen haar als een heel eenvoudige moeder, nooit op de voorgrond, altijd thuis, waar ze met veel liefde voor ons zorgde. Het zijn en leven in het gezin was haar alles. Iedereen was altijd welkom, hoe moeilijk het misschien soms voor haar was.

Ze was een diepgelovige vrouw, die dit op haar manier beleefde en probeerde te beleven.

De natuur, de bloemen, daar kon ze van genieten. Zolang het kon wilde zij ze nog verzorgen. De hond was haar huisvriend.

Nu ze van ons is heengegaan, mag ze met vader genieten van alles wat hen zo dierbaar was en mogen ze nu eeuwig leven bij Hem, die geen einde kent.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.