



Heer  
Uw wil geschiede



In dankbare herinnering aan

**Gerardus Johannes Franciscus Sprakel**

weduwnaar van

**Hermina Grada Wijfker**

geboren 19 juni 1889

overleden 10 oktober 1971 en de 13e d.a.v.  
begraven op het r.-k. kerkhof te Lonneker.

Sterven is het uitdoven van een lamp; niet de vernietiging van het licht. Almachtige God; wij vragen U moge Johan, die zijn broer zo snel volgde in de dood; bij U leven in het eeuwige licht.

Moge Christus zljn rust en eeuwige vreugde zijn.

Moge in Christus wij verenigd blijven, nu mijn levensweg zich alleen voortzet.  
Heer, geef mij kracht.

*Uit dankbaarheid voor Uw meeleven en  
ter gedachtenis aan hem.*