





In dankbare herinnering aan

## **Gerda Nijland-Sprakel**

echtgenote van Marinus Nijland

\* 14 juni 1930

† 3 juli 2017

Ma werd geboren op 14 juni 1930 in Lonneker. Al op jonge leeftijd nam ze de moederrol in het gezin over, omdat haar moeder ernstig ziek was. Na het huwelijk met pa gingen ze wonen in De Eekte in Oldenzaal. Haar gezin stond centraal in een huwelijk van ruim zestig jaar. Ze gaf ons onvoorwaardelijke liefde. We konden altijd op haar rekenen maar ze gaf ons ook veel vrijheid. Ook nadat we het huis hadden verlaten bleef ze de zorgzame moeder. Ze hield erg van gezelligheid en stelde het altijd zeer op prijs als je langs kwam.

Echt gelukkig werd ze van haar kleinkinderen. Daar kon ze al haar liefde en zorg aan kwijt. Voor hen was ze een echte oma. Samen met pa was haar grote liefde de koorzang in de St. Antoniuskerk. Ma had het nog vaak over de prachtige koorreizen naar Praag, Wenen en Rome. Daarnaast hield ze erg van lezen, handwerken, fietsen en ze bezochten vaak samen muziekvoorstellingen in de regio. Ze deed veel vrijwilligerswerk in de Mariaparochie. Groot was de klap toen dochter Karin anderhalf jaar geleden overleed. Ze brandde elke dag voor haar een kaarsje bij het Mariabeeld. De laatste jaren ging haar gezondheid geleidelijk achteruit. Zelfs tot op het laatst bleef ze positief en liet geen klacht horen. Heel kort geleden is ze naar de Mariahof gegaan, waar ze nog ruim een week liefdevol is verzorgd. Ma had het vermogen om intens met ons allen mee te leven. Ze heeft ons waarden en dierbare herinneringen van onschatbare betekenis meegegeven. Daarvoor zijn we haar erg dankbaar en blijft zij een voorbeeld voor ons allen. Ma, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Dank voor uw komst en medeleven.