



KOM GEZEGENDE
MUNS VADERS
NEEM BEZIT
VAN HET RIJK
DAT VOOR U BEREID IS.

WIL IN UW GEBED GEDENKEN

GRADA SPRAKEL

weduwe van

Theodorus Marinus Husken

geboren te Lonneker 30 aug. 1884; nog voorzien van het H. Oliesel onverwacht overleden te Enschede, 30 april 1956 en 3 mei daaropvolgend op het katholieke kerkhof aan de Gronausestraat begraven.

„Alleen God doorgrondt 's mensen wezen: Hem alleen zijn onze gedachten en bedoelingen bekend. Daarom kan Hij tegelijk oneindig rechtvaardig en onuitputtelijk barmhartig zijn”.

„Weest bereid: want ge kent dag noch uur”.

(Mt. 25, 13)

Laat ons bidden:

Almachtige eeuwige God, wij bidden u voor de zielerust van deze overledene: wil haar goedgunstig kwijtschelden alwat zij in menselijke zwakheid mocht hebben misdaan, om haar dan daarna deel te doen hebben aan de „erfenis der heiligen, in het volle licht”.

(Col 1, 12)

Dit vragen wij U vol vertrouwen: omwille en in de naam van Christus. Uw zoon, onze Heer.

Moeder van Altijdurende Bijstand, neem haar en haar dierbaren onder uw moederlijke bescherming!