



*Door zijn lijden en dood
heeft Hij ons het leven ge-
schonken.*



Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger

GRADA SPRAKEL,

weduwe van

JAN HENDRIK WIGGER,

geboren te Lonneker 3 Januari 1848,
voorzien van de H.H. Sacramenten der
Stervenden overleden te De Lutte 8
Februari 1932 en aldaar den 11en Febr.
1932 begraven op het R. K. Kerkhof.

Een eerekroon zijn de hooge jaren,
die op de wegen der gerechtigheid ge-
vonden worden. Spreuken XVI. 31.

De dag van den dood is voor de
rechtvaardige ziel beter dan de dag der
geboorte. Want de dag der geboorte
boeit de vrijheid der ziel aan het lichaam,
de dood slaakt die boeien.

H. Hieronymus.

De Heer heeft mij gehoord en zich
mijner ontfermd.

Gij hebt mijn gezucht in blijdschap
verandert. Ps. XXIX. II.

Ik geloof het goede te zullen ontvan-
gen in het land der levenden.

Ps. XXVI. 13.

Gelukkig hij die leeft en sterft onder
...ria's bescherming. H. Alfonsus,

Heer, geef haar de eeuwige rust,

Onze Vader - Wees gegroet.