





Ter nagedachtenis aan

HERMANNUS HENDRIKUS  
SPRAKEL

Hij werd geboren op 26 aug. 1898 en  
huwde op 9 juni 1928 met  
Johanna Berendina Smit.

Op 5 juni 1971 ging zij hem in geloof  
voor naar de Heer van alle leven.  
Hijzelf overleed op 2 november 1978.

Heer God, in dankbaarheid zullen we  
blijven denken aan onze vader en opa.

In alle eenvoud en rust verliet zijn  
leven, genietend van kleine dingen en  
een beetje aandacht dat hem werd ge-  
schonken.

Dankbaar was hij, omdat hij tot het  
laatste toe kon leven in zijn vertrouw-  
de omgeving, goed verzorgd door zijn  
dierbaren en meedelend in de vreug-  
den en pijn van deze tijd.

Met glunderende blijdschap vierde hij  
temidden van familie, vrienden en be-  
kenden zijn tachtigste verjaardag. Nu  
was het goed.

Aan U, Heer van alle leven, gaf hij  
zich over; zoals U met hem zou doen,  
zo vond hij het goed.

Stil ging hij heen, zo heeft hij ook  
geleefd. – Moge hij nu delen in Uw  
vreugde, en vrede hebben voor altijd.

---

Voor uw blijken van medeleven onder-  
vonden tijdens de ziekte en na het  
overlijden van onze zorgzame  
vader en opa zeggen wij U onze  
oprechte dank.

Familie Sprakel