



In Memoriam



Bid voor de Ziel van Zaliger

HERMINA SPRAKEL,

Echtgenote van

Wilhelmus Bernardus Gerhardus te Nijenhuis.

Zij werd geboren te Lonneker 7 Maart 1882, overleden na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden te Enschede 12 Maart 1949 en begraven de 15e d. o. v. op het R. K. Kerkhof aldaar.

Mijn kwaal was ongeneeselijk, ik heb naar menselijke hulp gezocht, maar er was niemand die mij helpen kon.

Ik heb de Heer aangeropen en Hij heeft mij verhoord en uit al mijn ellende heeft Hij mij verlost. Gelijk het de Heer behaagd heeft zoo is het geschied; de naam des Heren zij gezegend.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik heb u allen innig lief gehad en voor u gedaan, wat goed was.

Eén ding vraag ik u nu: Dient God steeds getrouw en brengt mij door uwe gebeden voor Gods troon. Daar zal ik voor u bidden, opdat God u moge zegenen.

Heer, geef haar de eeuwige rust,
En het eeuwige licht verlichte haar,
Dat zij ruste in vrede. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
(300 dagen aflaat)