



Ik
ben het Licht
en de Waarheid.



In de vrede van Christus is, na bewonderenswaardige moed en bezorgd voor al het aardse dierbare, gesterkt door de H. H. Sacramenten der Zieken, van ons heengegaan, mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder en oma

JOHANNA ALEIDA SPRAKEL

echtgenote van

WILHELMUS JAN HENDRIK MEIJERINK

geboren te Lonneker 8 januari 1895. Overleden te Lonneker 21 december 1968 en werd zij op de 24 december d.a.v. begraven.

Zij werkte voor haar gezin met enorme toewijding, overtuigd als zij was van het recht van de haar toevertrouwde kinderen om een zinvolle toekomst op te bouwen. Haar rechtvaardigheidszin en haar stuwende wilskracht was een steunpilaar voor ons hele gezin. Ze aanvaardde het leven als een opdracht, omdat het goed was en ze aanvaardde de dood omdat ook die door een barmhartige God beschikt was.

Mijn goede man, denk aan de vele jaren dat wij lief en leed gedeeld hebben; dat we samen geijverd en gezwoegd hebben voor ons gezin. Berust zoals ik en bid voor mij.

Kinderen en kleinkinderen, ik weet dat jullie me ongaarne loslaten; vergeet mij niet, werkt en vertrouw op God.

Beste familie, ik dank jullie allen voor de goede zorgen waarmee gij mij allen tijdens mijn leven en vooral tijdens mijn ziekte hebt omringd.

Moge God in zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid haar rijkelijk belonen voor haar grote verdiensten.

Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij het overlijden van mijn vrouw en onze zorgzame moeder en oma, danken wij U oprecht.

*W. J. H. Meijerink
kinderen en kleinkinderen*