

I.N.R.I.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
**JOHANNES SPRAKEL**

echtgenoot van

**GEZIENA ZWERINK,**

voorzien van de H. Sacramenten, overleden  
in den ouderdom van 70 jaren te Enschede  
den 1 December 1904.

---

Kinderen! luistert naar de woorden, die ik  
gesproken heb, en legt ze als een vasten  
grondslag in uw hart.

Als God mijn ziel heeft opgenomen, begraaft  
dan mijn lichaam, en uwe moeder zult gij in  
eere houden al de dagen uws levens.

Gij echter houdt God voor oogen, wacht u  
van toe te stemmen in de zonde en overtreedt  
toch niet de geboden van uwen God.

Tob. IV : 2, 3, 6:

Dierbare echtgenoot, werp al uwe bekom-  
mernissen op God, want hij is voor u  
bezorgd.

I Petr. : 6, 9.

Wat goed, rechtvaardig en waar is, heeft  
hij verricht voor het aanschijn van den Heer,  
zijn God.

II Par : 31, 20.

Met een volkomen betrouwen op den Heer  
is hij gestorven.

II Machab. : 7, 40.

Mijn Jesus Barmhartigheid. (100 dagen afaat.)

Zoet Hart van Maria wees mijn heil.

(300 dagen afaat.)

**ONZE VADER — WEES GEGROET.**

*Dat hij ruste in vrede.*