

ROUWBLOEMEN.  
HERINNERING AAN HET GRAF.



Dat de liefde des Kruises ons  
bijblyve geheel ons leven tot aan  
den dood.



Bid voor de Ziel van Zaliger

**PETRUS HUBERTUS SPRENGERS,**

geboren te Heusden den 14 April 1811, aldaar  
overleden den 11 December 1865 ;

EN VOOR DE ZIEL ZIJNER ECHTGENOOTE

**THEODORA THIJSEN,**

geboren te Waalwijk den 28 April 1812, over-  
leden te Heusden den 2 Mei 1877.

---

U, die ik zoo vaderlijk beminde, u verzoek ik ten dringendste, zooveel moeite niet te leuren te stellen, die ik mij gegeven heb om u ijverig in de dienst van God te maken. H. Antonius.

Als wij denken aan uwe dienstmaagd, o God, aan haar zoo zuiver en heilig leven, aan haar zoo teeder en zich zelf opofferend hart, als wij ons deze moeder voorstellen... dan weenen wij... wij weenen over haar en voor haar... en zoo iemand zich verwondert, dat wij onze moeder, onze goede, onze teedere moeder, die wij hebben zien sterven, beweenen, dat wij weenen over die moeder, die ons zoo levendig beminde, aan wie wij zoovele offers gekost hebben... dat hij dan medelijden hebbe met haar en met ons!... dat hij gelieve te bidden voor haar en voor ons.

H. Augustinus over zijne Moeder.

Legt u den plicht op voor de rust onzer zielen te bidden. H. Chryst. — Weest ons aan s'Heeren altaar indachtig. H. Monica.

Bij W. Van GULICK, 's-Bosch.