



RUST IN VREDE



Gedenk, Heer, Uw dienaar, die ons is voorgegaan  
met het teken des geloofs en in de slaap des vredes rust :

## MARIA CATHARINA SPRICK

echtgenote van

GERH. HENDR. LENTFERT

eerder weduwe van

ALBERTUS NIEHUIS

Geboren werd zij te de Lutte op 17 Aug. 1907, voor-  
zien van de laatste H.H. Sacramenten overleed zij op  
3 Juni 1952 in het R. K. Ziekenhuis te Oldenzaal.  
Haar lichaam werd ter eeuwige opstanding begraven  
6 Juni 1952 d.a.v. op het R. K. Kerkhof aldaar.

„De Moeder” is heengegaan. Ja, dat was zij, „de  
Moeder”, echt en waar; de moeder, die het leven gaf  
aan haar gezin en haar zorgenleven gaf om haar gezin.  
Geheel onverwacht, nog in de kracht van haar leven  
en te midden van het heilig werk, waartoe God haar  
riep in dit leven voor haar echtgenoot en kinderen,  
riep God nu deze brave moeder voor 't eeuwig leven.  
Wat 'n zorg heeft zij gedragen en wat een werk heeft  
zij verricht voor haar huis, - rusteloos was zij bezig,  
met ledige handen zat zij nooit. Inderdaad: ware  
grootheid gaat zo dikwijls aan 't oog der wereld voorbij.  
Maar zij, die met haar woonden, zullen opstaan en  
haar prijzen en danken voor alles wat zij deed.

Beste man, ge weet, dat ik u innig liefhad; wij  
waren gelukkig, kenden onze plichten en verheugden  
ons in den kinderzegen; vertrouw op God, die u troost  
in het offer, en mijn liefde, die u niet vergeet. Lieve  
kinderen, té vroeg moederloos, leeft braaf en troost  
vader door liefde en gehoorzaamheid

ONZE VADER — WEES GEGROET.

Mijn Jezus barmhartigheid

---

J. Muller, Koster, Oldenzaal.