



Ecole de Louvain XV^e Siècle

ACH, HOE TREURIG, HOE VOL ROUWE,
WAS DIE ZEGENRIJKE VROUWE,
MOEDER VAN GODS EEN'GEN ZOON!



Bid voor de Ziel van Zaliger

Geertruida Gezina Sprik

echtgenote van

BERNARDUS GERHARDUS
JOHANNES HORSTHUIS

geb. te De Lutte 20 Juni 1905, plotseling
overleden 4 November 1948 te Rossum
en begraven op het R.K. Kerkhof
aldaar 8 November d.a.v.

— 0 —

Zalig de mens, die het uur van zijn dood
altijd voor ogen heeft en zich dagelijks
voorbereid om goed te sterven.

Niet de plotselinge dood is te vrezen,
maar wel de dood, die tegelijk plotseling
èn onvoorbereid is.

Dierbare echtgenoot, werpt al uw zorgen
op God. Hij zal met u zijn.

Dierbare moeder en familie en gij allen
die mij in mijne smarten met uwe liefde
en zorgen hebt omringd, ik zal uwe liefde
niet vergeten, maar u gedenken voor God.
Blijft mij uwe liefde tonen door uw gebed.
Mijn Jezus Barmhartigheid.

Lieve Moeder Maria, bid voor mij;
ONZE VADER. — WEES GEGROET.