

Ter herinnering aan

GERHARD SPRIK

op 21 februari 1901 werd hij geboren;
hij was gehuwd met Johanna ter Haar;
13 september 1985 is hij overleden.

Met noeste arbeid, van vroeg tot laat, op het land en in de fabriek, heeft hij zijn leven gevuld en zo zorg gehad voor vrouw en Henk.

Hij was gezegend met een sterk lichaam, waardoor hij zich kon blijven inzetten, totdat de fatale ziekte zich bij hem aandeede. Ziekte kende hij van nabij doordat zijn geliefde vrouw al zovele jaren gebukt gaat onder rheuma. Op zijn eigen wijze heeft hij haar leed verzacht door een wakend oog te houden op huis en haard zodat zij bescherming vond in haar eigen omgeving.

Vrij plotseling moesten wij afscheid nemen van hem.

Heer God; alle leven komt voort uit U; U bewaart en koestert dat leven; U wilt dat het in eeuwigheid niet verloren gaat.

Wij bidden U:

Geef onze man en vader loon naar werken;

sta als ene goede Vader aan de deur van het vaderhuis;

wacht hem op en laat hem binnengaan in uw vrede;

moge hij daar rust vinden voor de vele arbeid die hij hier tot stand bracht.

Moge in ons bewaard blijven zijn beeld van trouw en zorg.

Dit gedachtenisplaatje wil tevens een teken zijn van onze dankbaarheid voor uw medeleven en aanwezigheid.

Moge het ook bij U de herinnering aan hem levend houden.

Anna Sprik - ter Haar
Henk Sprik.