



Jan Swennenhuis

10 april 1931 - 31 oktober 2018



In liefdevolle herinnering

Jan Swennenhuis

*De talenten die je werden gegeven,
kwamen bij jou via je handen tot leven.
Handen die zoveel hebben gekund,
zijn nu van harte de rust gegund.*

Jan is geboren op 10 april 1931 als oudste van een gezin van 5 kinderen en opgegroeid aan de Lossersedijk in De Lutte, waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht op de boerderij genaamd Kokenberg. Hij had vele verhalen over de Wewwelstad, schaatsen op de ondergelopen weilanden aan de Dinkel, polsstok springen over de beek, biljarten bij Keet'n Zwart en nachtelijke stroperijen en heeft daar een mooie tijd gehad midden in de natuur.

Deze periode werd bruto onderbroken door een noodlottig ongeval van zijn oom Teun door een val uit de perenboom en de oorlog waardoor Jan noodgedwongen moest helpen op de boerderij en hij zijn opleiding als timmerman, wat hij eigenlijk zo graag wilde, niet heeft kunnen volgen.

In 1956 is Jan met het gezin verhuisd naar de Postweg. Vanwege deze verhuizing en omdat de baan op de boerderij kwam te vervallen is Jan gaan werken in de metaal bij Dikkers in Hengelo. In die periode heeft hij Annie ontmoet en in 1960 zijn ze getrouwd, uit dit huwelijk zijn 2 kinderen zijn geboren, Angelien en Harry.

Inmiddels had hij een baan bij de plantsoendienst van de gemeente Losser. In die periode heeft hij ook zijn hoveniers diploma gehaald. Aan de Postweg hebben ze jaren met veel toewijding gezorgd voor Jan's vader en moeder en zijn toen nog thuiswonende broers. Jan was met heel weinig tevreden en hield niet van veranderingen. Ofschoon hij liever niet weg ging van huis genoot hij er wel met volle teugen van als dat toch gebeurde hoe onbeduidend dit ook was. Jan werd bijvoorbeeld heel gelukkig van een uitje naar boer Bels in Vasse "um pannekoken te etten" of zijn vele wandelingen in de natuur.

Na 30 jaar gewerkt te hebben bij de gemeente, had Jan de eerste tijd best veel moeite met zijn pensionering. Wel kreeg hij hierdoor meer tijd om voor zijn moestuin te zorgen waarin vaak voor de hele familie groentes werden verbouwd. Ook was hij vaak te vinden in zijn timmer werkplaats, waarin hij alle denkbare gereedschappen had en voor iedereen aan het klussen was.

Intens kon hij ook genieten van de kleinkinderen, welke heel vaak bij hem op bezoek gingen. De kleinkinderen Maaïke, Jolijn, Lisa, Hidde en Silke konden altijd een beroep op hem doen. Hij stond altijd voor ze klaar, maar hield ook wel van een geintje en om ze een beetje te plagen.

Een bijna uitje was voor Jan ook de woensdagmorgen als vrijwilliger voor het onderhoud op het kerkhof. Deze ochtenden gingen hem bijna nooit mis, die waren hem heilig.

Na altijd sterk en bijna nooit ziek te zijn geweest begon Jan's gezondheid begin vorig jaar plotseling achteruit te gaan, waar hij heel moeilijk mee om kon gaan. Met veel moeite en overredingskracht heeft hij afstand gedaan van zijn moestuin, omdat hij het zelf niet meer kon bewerken en ondanks het feit dat er niet meer geklust werd, liep hij nog trouw elke morgen en avond naar de schuur om deze van en op slot te doen. Gelukkig heeft Jan tot het einde, uitgezonderd een paar korte en noodzakelijke uitstapjes naar het ziekenhuis, thuis kunnen zijn.

Dat hij tot het einde thuis kon zijn, hebben we alleen maar kunnen bereiken met hulp van het team van Buurtzorg Oldenzaal.

Alleen al hun aanwezigheid en dagelijkse bezoeken, waren een doorbraak in de dagelijkse sleur van Jan en Annie. Ondanks alle pijn kon hij ons moeilijk loslaten, toch heeft hij ons op woensdag 31 oktober, op 87-jarige leeftijd, na een lange strijd verlaten.

Jan bedankt voor alles, goodgaon.

Annie Swennenhuis - Olde Hanhoff
Angelien en Paul, Maaïke - Ben, Jolijn - Nick, Lisa - Mark
Harry en Marjon, Hidde, Silke