

TER GEDACHTENIS AAN

Mevrouw

E. LEIJS

geb. SEGEREN

geboren te Made, 19 Juli 1894 en overleden
te Breda, 4 October 1949, voorzien van de
Genademiddelen der H. Kerk.

De grootste schat op aarde is een goede en
zorgzame Echtgenote en Moeder.

Pijnlijke maanden en jaren heb ik gekend
en droeve nachten geteld. Gij weet het best,
o Heer! Doch het lijden van deze tijd is niet
te vergelijken bij de toekomstige heerlijkheid
welke ons eens zal geopenbaard worden.
Vele en langdurige smarten heeft de Heer
mij gezonden; maar dat lijden heb ik ge-
dragen, opdat God mij genadig moge zijn
en opdat Hij mijn echtgenoot en jongen
moge zegenen.

Toon mij, o Maria, na deze ballingschap
Jezus de gezegende vrucht van Uw schoot.
Ik was Uw kind, toon dat Gij mijn Moeder
zijt.

Met groot geduld en volle overgave aan
Gods H. Wil heeft zij haar lijden gedragen
en tevreden zag zij de naderende dood te-
gemoet; nu heeft God haar verlost uit al
hare smarten.

Dierbare Echtgenoot, eenmaal zal ik U we-
derzien; verdraag deze beproeving. Gods
wil geschiede. Heb dank voor alles wat gij
voor mij gedaan hebt.

Mijn dierbare jongen. Zonder dat wij een
laatste afscheid konden spreken moest Moe-
der naar de hemel gaan. Vergeet niet de
zorgen die ik voor U gehad heb. Bid veel
voor mij.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor haar.