



Gedenk in uw gebed en bewaar in uw herinnering

ALOYSIUS ALPHONSUS JOSEPH SEGERINK

echtgenoot van

BETSY ALBERTA ALEIDA BEUNDERS

Hij werd geboren te Oldenzaal op 8 maart 1924 en overleed op maandag 11 juni 1990 in het ziekenhuis te Enschede. Wij hebben op vrijdag 15 juni 1990 afscheid van hem genomen tijdens een Eucharistieviering in de Drieëenhedskerk te Oldenzaal, waarna we hem begeleid hebben naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.

Op 33-jarige leeftijd trad Aloys Segerink in het huwelijk met Betsy Beunders. Sindsdien was hij een trouwe echtgenoot en een altijd hard werkende man. In voorspoed en in tegenspoed. Ook als vader was zijn inzet voorbeeldig en heeft hij altijd zijn uiterste best voor ons gedaan. Met het ouder worden groeiden langzaam aan de lichamelijke problemen, waardoor hij uiteindelijk zijn vaste werkplek bij Stork moest verlaten. Zijn geestelijke vermogens hebben hem echter nooit in de

steek gelaten. Ook de laatste vier jaar van zijn leven, waarin hij in toenemende mate te maken kreeg met de gezondheidsproblemen, bleef hij zich keer op keer inzetten om weer aan het leven te kunnen deelnemen als echtgenoot, vader en opa. Zijn doorzettingsvermogen is een voorbeeld voor ons allen.

Laat ons bidden:

Wij bidden U dat wij, die met hem verbonden waren, nu ook, omwille van zijn dood, dieper met elkaar verbonden mogen zijn. En mogen wij in die saamhorigheid, en in alle vriendschap en vrede op aarde de beloften herkennen dat Gij ons in de dood getrouw zult zijn.

Aloys, rust in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven in deze moeilijke dagen zijn wij u erg dankbaar.

Moeder
Frans en Natasja
Riet
José
Paul, Huub.