

Gedenk bij de viering van de
H. Eucharistie

**Aloysius Johannes
Segerink**

echtgenoot van

Geertruida Maria Damink

Hij werd op 20 januari 1906 geboren in de gemeente Losser. Na een langdurig, geduldig gedragen lijden, stierf hij, voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken, op 1 augustus 1967. Bij zijn Uitvaart op 4 augustus d.a.v. vierden wij de H. Eucharistie en legden zijn lichaam ter ruste op het r.k. kerkhof van Oldenzaal, in afwachting van de blijde dag der Verrijzenis.

Een langdurige ziekte heeft aan dit ijverige, werkzame leven een einde gemaakt. Te vroeg werd een zorgzame echtgenoot en vader uit zijn gezin weggerukt. Mogen zij, die achterblijven, getroost worden door het geloof, dat vader zijn einddoel heeft bereikt en nu gelukkig leeft bij God.

St. Jan schrijft in zijn Boek der Openbaring: „Zalig de doden, die in de Heer sterven. Nu immers rusten zij uit van hun arbeid, want hun werken volgen hen”.

(Apoc. 14, 13.)

En Jesus zelf heeft gezegd: „Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, al is hij ook gestorven en wie leeft en gelooft in Mij, zal niet sterven in eeuwigheid”.

(Jo. 11, 25-26.)

Lieve vrouw en kinderen. Moge God u de kracht geven in geloof en liefde verder te leven, Eenmaal zullen wij elkaar weerzien bij God.

Onze Vader. — Wees gegroet.

Dat hij moge rusten in vrede.