



In dankbare herinnering aan

**Gerhardus Wilhelmus
Segerink
Gerhard**

Mijn man, vader, schoonvader
en ons opa werd geboren
op 10 augustus 1933 in
Noord Berghuizen te Losser en overleed
thuis op 29 mei 2004 in Losser.
Na de uitvaartmis op 4 juni 2004
in de parochiekerk van de
Heilige Maria Geboorte hebben we
hem ter ruste gelegd op het
R.K.-kerkhof aldaar.

Wij danken u voor uw belangstelling en
medeleven.

Miny
René en Petra
Gijs, Mariska, Rob

*Lieve Gerhard,
pa, schoonpa en opa,*

*Na een fijn huwelijk dat meer
dan 40 jaren mocht duren,
heeft God jou plotseling
naar zich toe laten sturen.
Gerhard en ik waren samen een eenheid,
nu ben jij Gerhard al bij de Heer
tot in de eeuwigheid.
Ondanks je gezondheid
heb jij je leven met heel je hart gegeven.
Ooit Gerhard komen wij weer samen
om verder bij de Heer
als eenheid te leven.*

Miny