

Dankbaar gedenken wij

Johan Segerink

weduwnaar van Femy Damink

Hij werd geboren op 20 april 1923 te Oldenzaal en overleed op 26 juli 1994 in het verpleeghuis "Oldenhove" te Lossler. Na de Uitvaartdienst in de Emmausparochie vond de crematie plaats te Usselo, 29 juli 1994.

Woorden schieten tekort als je beseft welk verdriet hij in zijn leven heeft moeten doormaken. Hij was al vroeg weeskind; de moeilijke oorlogsjaren; de vele ontslagen in de textielindustrie waar hij nauw bij betrokken was; de zeer moeilijke ziekteperiode en overlijden van ma.

En dan.... een herseninfarct met vervolgens een mensonterend ziektebeeld.

Toch was hij niet verbitterd, integendeel zelfs, hij had een optimistische kijk op het leven. Hij was realist, zijn verstand zei dat hij verder moest en dat deed hij dan ook. Als opa had hij veel aandacht voor zijn kleinkinderen, als vader stond hij je met raad en daad terzijde, eigenlijk kon iedereen abso-

luut op hem rekenen, als hij er moest zijn. Een man van de tijd en het woord, waar je respect voor had. Hij genoot op zijn eigen manier van het leven, geen extreme dingen, maar rustig zijn gang gaan.

Fietsen, wandelen, tuinieren, klusjes opknappen, klootschieten, organiseren voor de bejaarden van Gelderman en op zijn tijd overal zijn gezicht laten zien, dat was zijn manier.

Wij gunnen hem na zo'n levensweg graag vrede en rust en zijn hem eeuwig dankbaar.

Voor uw blijken van medeleven na zijn overlijden en/of voor de moed die U opbracht om hem te bezoeken aan het ziekbed, willen wij U hertelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, juli 1994