



Een fijne en dankbare herinnering aan

**Maria Segerink**

echtgenote van Herman Rolink

Zij werd geboren te Oldenzaal op 26 mei 1934.  
Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der  
Ziekē overleed ze thuis, in haar eigen huis aan  
de Dr. Kuypersstraat op 3 september 1998.

We hadden haar voor het laatst in ons midden  
tijdens een Eucharistieviering in de H. Drieēn-  
heidskerk te Oldenzaal op 8 september, waarna  
we haar hebben begeleid naar haar laatste rust-  
plaats op de Algemene Begraafplaats.

*Je gaf ons je liefde, bezorgdheid en trouw,  
wij hebben genoten van die jaren met jou.  
Wij weten dat het jou ook goed heeft gedaan,  
maar wij zullen je missen bij het verder gaan.*

Marietje was een vrouw van weinig woorden;  
of anders gezegd: ze kon met weinig woorden  
veel zeggen.

Ze wilde niemand tot last zijn en voor zover wij  
weten heeft ook nooit iemand last van haar ge-  
had.

Een bescheiden vrouw, een lieve echtgenote,  
moeder en oma; Marietje, we zullen je missen.

*Bedankt voor alles en rust in vrede!*

Voor al uw blijken van meeleven en belangstel-  
ling tijdens de ziekte en na het overlijden van  
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma, willen  
wij u hartelijk bedanken.

Herman Rolink  
Kinderen en kleinkinderen