



Dankbaar gedenken wij

Siny Segerink

echtgenote van Johan Kamphuis

Zij werd geboren in Weerselo op 24 juli 1938. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is zij plotseling in Oldenzaal overleden op 12 november 1995. Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de St. Plechelmusbasiliek op 16 november en haar daarna begeleid naar het crematorium in Usselo.

Het valt nauwelijks onder woorden te brengen hoe geschokt wij zijn door de plotselinge dood van Siny. Nooit ziek geweest is zij, alleen met een korte hoofdpijn, menselijk gesproken veel te vroeg uit ons midden weggerukt. In onze herinnering zal zij blijven voortleven als iemand die altijd voor iedereen klaar stond en daardoor grote bekendheid genoot, want wie kende Siny niet. Bij iedereen, vooral ook in de buurt, was zij gezien en gewaardeerd. Zij was een gastvrije vrouw bij wie iedereen terecht kon en welkom was. De deur stond altijd voor iedereen open, van hoog tot laag, want zij had geen onderscheid in mensen. Er zijn en klaarstaan voor iedereen was haar eigen, zoals zij met name ook iedere week samen met haar zus naar moeder ging om haar te begeleiden naar de trombosedienst of naar de stad, kortom: waar zij maar naar toe wilde. Hoewel het haar in het huwe-

lijk niet gegeven was de zorg voor kinderen te hebben, was de aandacht, liefde en zorg voor de kinderen in de familie des te groter en was zij dan ook peettante over verschillende neven en nichten.

Zij was er heel trots op dat zij officieel oma was over Anikka, het dochtertje van haar nicht Inge, wier beider ouders helaas vroeg en kort na elkaar gestorven waren en over wie Siny zich samen met Johan ontfermd had en voor hen echt een thuis waren bij wie zij met alles terecht konden. Dat was het echte moederlijke dat Siny in zich had. De grootste hobby van Siny was puzzelen en hoe moeilijker ze waren, des te mooier vond zij het om ze af te krijgen. Allerlei daarvan afgeleide programma's op de T.V. hadden haar volle interesse. Het eigen huis met de zorg voor gezelligheid en samen zijn met zijn tweeën mocht je als het ware ook haar hobby noemen.

Siny was altijd tevreden en er zou nooit een wanklank over haar lippen komen. Het laatste woord van haar tegen Johan was "welterusten", niet wetend dat het voor haar de eeuwige rust bij God zou zijn.

We hebben haar in onze harten gesloten en daarin zal zij bij ons allen verder leven.

Rust in vrede.

Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden na het plotseling overlijden van mijn lieve vrouw zeg ik u mijn hartelijke dank.

Johan Kamphuis