



Dankbaar gedenken wij

**Gerardus Johannes
Joseph Seiger**

sinds 1936 echtgenoot van
Susanna Jacoba Frederika
Agterbos

* 14 maart 1910
te Losser

† 12 februari 1999
te Oldenzaal

Wij hebben 17 februari afscheid genomen van mijn lieve man, vader en opa in de St. Antoniuskerk en hem daarna begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Voor al uw blijken van meeleven en belangstelling danken wij u van harte.

S.J.F. Seiger-Agterbos
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Iemand die je door zovele jaren, innig dierbaar is geworden kun je eigenlijk niet missen. Er is dan ook pijn en verdriet. Toch overheerst een diep gevoel van dankbaarheid voor dit lange en vooral goede leven in ons midden. Vader was dan ook een uitzonderlijke lieve man; zacht-aardig. Hij straalde uitnodigende warmte uit. Je voelde je bij hem thuis. In moeder vond hij zijn grote stut en steun. Zij voelden elkaar niet alleen, maar vulden elkaar ook aan. Zonder moeder ging het niet. Vader was een man van de natuur. Intens kon hij genieten van alles wat er groeit en bloeit. Graag bezig op het land, maar vooral ook met z'n duiven. De zondagmiddag was hem heilig. Dan was hij niet van huis en duivenhok te branden, dan hoefde ook eigenlijk niemand te komen.

Vader was een bekwaam vakman. Het wikkelen van machines voor de Hema was een meer dan precies werkje voor hem. Het bleek hem op het lijf geschreven. Alles moest nu één keer perfect en precies goed zijn.

Samen met moeder trok hij er graag op uit, vooral naar de kinderen en kleinkinderen. Opa had alle geduld om menig spelletje mee te spelen. Je zou kunnen zeggen, het ging vader goed, als het de zijnen ook goed ging. Hij was er voor jou en liet dat blijken ook. Wij hebben het dan ook samen goed gehad... meer dan goed.

Mijn lieve man, vader en opa bedankt voor alles. Moge jij nu de vrede en de warmte vinden die uit God is.