



Naar het Paradijs mogen de Engelen  
begeleiden de ziel van

**GERHARDUS JOHANNES SEIGER,**

echtgenoot van

**Johanna Roord.**

Hij werd geboren te Deurningen 23 dec.  
1906. Geheel onverwachts riep de Heer  
hem tot Zich op 8 maart 1961. In het  
geloof aan de Verrijzenis van het lichaam  
en het eeuwig Leven werd zijn lichaam te  
rusten gelegd op het r. k. kerkhof te  
Deurningen 11 maart 1961.

---

Wie hem hebben gekend zullen hem blij-  
ven eren als een godsdienstig man en 'n  
goede vader, die de Heer trouw diende  
in eenvoud van hart. Steeds opgewekt  
en blij was hij de kracht van zijn gezin  
en was hij gezien bij zijn medemenschen.  
Voor hen die hij in droefheid achterliet  
zal de vaste overtuiging, dat wie goed  
geleefd heeft, ook goed sterft, een grote  
troost zijn. En dit zal hen helpen met  
Gods genade te zeggen: Wij danken U  
voor de grote genade een goede, trouwe  
en liefdevolle man en vader gehad te  
hebben.

Heer Uw Wil geschiede.

Laat ons bidden:

God, Die ons bevolen hebt vader en moe-  
der te eren, ontferm U genadig over de  
ziel van onze vader, vergeef zijn fouten  
en geef, dat wij hem eenmaal mogen  
terugzien in de vreugde van Uw eeuwig  
licht. Door Christus onze Heer. Amen.