



„Christus, mijn Hoop, is verrezen.”  
sequentia.

Gedenk in Uw gebed  
en bij de viering van de H. Eucharistie

**Zuster M. ENGELIEN**

Johanna Maria Seiger

Zij werd geboren te Losser op 15 augustus 1916 en overleed 19 april 1976 in de St. Nicolaasstichting te Denekamp, waar zij 23 april d.a.v. werd begraven.

Zr. M. Engelen deed 6 augustus 1947 haar intrede in de Congregatie der Zusters Franciscanessen te Denekamp. Op 7 maart 1950 legde zij haar eerste professie af en 21 december 1955 wijdde zij zich voor altijd aan de Heer. Haar kloosterleven was gekentekend door tevredenheid en eenvoud. De haar opgedragen werkzaamheden trachtte zij altijd zo goed mogelijk te verrichten in de geest van liefde tot God en de medemens.

Zwak van gezondheid, heeft zij haar vele ziekten geduldig gedragen, zelfs blijmoedig. Vooral haar laatste zware ziekte heeft zij gelovig aanvaard en in vereniging met de lijdende Christus gedragen.

Op de tweede paasdag heeft de Heer haar van haar lijden verlost. Moge zij bij Hem in de altijddurende Paasvreugde verder leven.

R.I.P.