

Moge deze herinnering U doen
bidden voor

**ELEONORA MARGARETHA
FRANCISCA SEIGNETTE**

echtgenote van wijlen

ANTONIUS JOHANISIUS

VERHULSDONCK

Zij werd op 11 december 1901 te
Heemskerck geboren. Na een liefde-
volle verzorging in het verpleeghuis
"Oldenhove" te Losser is ze op
4 juli 1987 toch nog vrij plotseling
in de Heer overleden.

Op 8 juli d.a.v. hebben wij in een
plechtige Eucharistieviering in de
St. Martinuskerk te Busslo afscheid
van haar genomen en haar bij vader
begraven op het parochiekerkhof
aldaar.



Zij was een vrouw en moeder die met
inzet van heel haar persoon, samen
met vader, zich totaal gaf voor haar
gezin.

Een "sterke vrouw", ondanks haar
jarenlange lichamelijke klachten en
daaruit vloeiende beperkingen.

Een moeder was ze in de echte bete-
kenis van het woord. Vol bezorgdheid,
toewijding en offerzin, aan wiens
aandacht niets ontging.

Ze was een vrome moeder, wars van
kwezelarij. - De maatschappelijke en
geestelijke vernieuwingen trachtte ze
te begrijpen en te waarderen.

Voor vader is ze altijd de steun en
toeverlaat geweest die het hem moge-
lijk hebben gemaakt zich te
ontplooiën.

Samen met hem heeft ze, na 'n moei-
lijke en trieste jeugdperiode, richting
kunnen geven aan hun beider leven
en zo gelukkige huwelijk.

Voor ons, haar kinderen en kleinkin-
deren, was ze de bron die ons stimu-
leerde en begeleidde in onze ontwik-
keling en opleiding.

De laatste jaren van haar leven waren
niet zonder pijn en lijden. Nadat ze
lichamelijk al zo ernstig gehandicapt
was, overkwam haar de sluipende
geestelijke achteruitgang.

Vele jaren heeft vader haar liefdevol
verzorgd. Na zijn heengaan verloor ze
al haar orientatie in dit leven.

Gelukkig werd ze tot haar dood
liefderijk verzorgd in "Oldenhove".

Wij danken God voor onze stimule-
rende, levenslustige en zo strijdbare
moeder. Met droefheid nemen wij af-
scheid van haar, maar ook verheugd
dat de Goede God aan dit lijden een
einde heeft gemaakt.

Wij hopen en geloven dat zij nu ver-
enigd is met vader in de levende God.
Haar voorbeeld zullen wij trachten na
te volgen.

Voor Uw deelneming met het overlij-
den van onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma, zeggen wij U
hartelijk dank.

fam. VERHULSDONCK

