



Moge in de vrede van God rusten

## Antonius Gerardus Seijger

Door het H. Doopsel kind van de Kerk geworden 23 april 1939, is hij in de Heer ontslapen gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken in het r.-k. ziekenhuis te Oldenzaal 27 nov. 1965. Zijn lichaam werd te ruste gelegd op het r.-k. kerkhof te De Lutte 1 december 1965.

---

Nog in de volle kracht van zijn leven en met mooie toekomstplannen heeft God hem tot Zich geroepen in de eeuwige vreugde.

Zwaar valt dit offer voor ouders, verloofde en familie. Wat God doet is welgedaan, bidden wij: Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Antoon was een goede en godsdienstige jongen, wij mogen vertrouwen, dat de goede God hem het eeuwig geluk moge schenken.

Beste ouders, als oudste was ik uw kracht en steun, moge God u verder helpen met zijn genade en kracht.

Beste Truus, wij hadden samen mooie plannen gemaakt voor de toekomst. God heeft het anders gewild, laten wij voor elkaar blijven bidden om genade en overgave.

Laten wij allen voor hem blijven bidden, dat God hem de eeuwige vrede moge schenken.

Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte hem.

Moeder Maria, bid voor uw kind.

Hij ruste in vrede.