

Gedenk in uwe godvruchtige gebeden de  
Ziel van Zaliger

# GERARDUS SEIJGER,

echtgenoot van  
JOHANNA PETERMAN,

geboren te De Lutte den 22 Dec. 1833, aldaar  
overleden den 4 Aug. 1909, voorzien van  
de H.H. Sacramenten en den 8en d.a.v.  
op het R. K. Kerkhof begraven.

Hij was een vroom huisvader, wien het  
heil der zijnen ter harte ging. (H. Cypr.)

Ik heb het werk volbracht, dat gij mij hebt  
opgelegd, en nu kom ik tot U.

(Joan. 17, 4, 13.)

En zie, thans ga ik slapen in het stof en  
als gij mij morgen zoekt, ben ik niet meer.

(Job. 7, 21).

Kinderen, eert Uwe Moeder. (Tobias).

Bemint elkander. (Joan. Ep.)

Vergeet mijne lessen niet en bidt voor de  
rust mijner ziel. (H. Monica).

## G E B E D.

Wij smeeken U, Heer Jezus, kom Uw  
dienaar GERARDUS te hulp welken Gij door  
Uw dierbaar bloed hebt vrijgekocht.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

(100 d. afaat).

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afaat).

ONZE VADER -- WEES GEGROET.

HIJ RUSTE IN VREDE.

---

Stoomdruk — J. VERHAAG, — Oldenzaal.