

Na een moedig gedragen lijden ontsliep in de
vrede van Christus op 6 augustus 1962, voor-
zien van de Genademiddelen der
Moederkerk

de Zeereerwaarde Heer

JOHANNES GERHARDUS SEIJGER

Pastoor te Enter

Hij werd geboren te Ambt Delden op 12 nov. 1903.
Priestergewijd 20 juli 1930. Achtereenvolgens was
hij kapelaan te Rossum, Bussloo, Enschede en
Deventer.

In 1947 volgde zijn benoeming tot Pastoor te Balk,
in 1955 te Netterden en eind 1961 te Enter.

Wie met hem omging, werd getroffen door zijn
goedheid en zijn wijs beleid. Daardoor is hij voor
velen een vertrouwde raadsman geweest, die rustig
met de mensen omging en meeleeftde met hen,
die het moeilijk hadden.

Hij dwong respect af door zijn vele gaven van
geest en hart en door zijn belezen kijk op de
vraagstukken van het leven.

Hij was gastvrij voor zijn familie en zijn collega's.
Hij had daardoor vele priestervrienden.

Zijn pastoraat in Enter, waar hij zo blij mee was,
omdat hij hierdoor terugkeerde in zijn geboorte-
streek, is voor hem zeer zwaar geweest. Hij wilde
zich geheel en al geven aan zijn nieuwe taak,
maar door ziekte was hij verhinderd dit te doen.
Hij zal blijven voortleven bij ieder, die hem kent
als een goede rustige priester, die met nauwge-
zette zorg en toewijding zijn taak vervulde.

Heer geef Uw dienaar Johannes de eeuwige rust.