



Een herinnering aan

Jan Sein

Hij werd geboren te Deurningen op 6 april 1940. Hij is gestorven te Deurningen op 29 oktober 2002. Na een gezongen uitvaartviering is hij begraven op het parochiële kerkhof in Deurningen op 2 november 2002.

Ieder die ons tot steun is geweest rond het plotseling overlijden van onze broer, zwager en oom, willen we graag daarvoor bedanken.

De familie

Jan bleef altijd wonen op het ouderlijk huis en trouwde niet. Hij heeft in zijn leven veel werk verzet. Hij had een lichaam gekregen om te werken zei hij dikwijls. Jaren werkte hij op het slachthuis in Hengelo en later met het vee thuis. Onder tussen had hij een hele groep mensen waar hij de mest voor de tuinen verzorgde. Hij redde zich altijd goed zelf en hield in en om het huis alles goed bij. Jan leefde eenvoudig. Hij was gesteld op kinderen. Zijn houding was, wat afgesproken is, moet gebeuren, liefst zo vlot mogelijk. Hij ging graag in Zenderen naar de kerk, waar na de tijd weer even bijgepraat werd. Hoewel zijn gezondheid niet meer zo goed was, is hij onverwacht gestorven. In zijn kamer bewaarde Jan de volgende tekst,

*Geef mij, O Heer,
de berusting om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen
de moed om te veranderen
wat ik kan
en de wijsheid
om het verschil hiertussen te kunnen zien.*