



In dankbare herinnering aan

## **Teunis Seinen**

weduwnaar van  
Hendrika Gerharda Junk

Hij werd geboren op 28 februari 1921 te Enschede en overleed op 8 juni 1997 gesterkt door het Sacrament der Zieken in het verzorgingstehuis "De Hatteler" te Enschede.

We hadden hem op 11 juni voor het laatst in ons midden tijdens de viering van de H. Eucharistie in de Paulus Parochie en hebben hem daarna begraven op de Westerbegraafplaats te Enschede.

Plichtsgetrouw heeft hij ons, samen met onze op 16 mei 1993 overleden moeder opgevoed, waarbij de godsdienstige vorming bovenaan stond. Met een grote liefde voor de Kerk heeft hij ons steeds de weg naar God gewezen. Zijn diepe geloof zullen wij nooit vergeten en zal voor ons een voorbeeld blijven.

Wij zijn in het vaste vertrouwen dat God hem binnengeleid heeft in zijn Rijk, Jezus, in wie hij steeds al zijn vertrouwen heeft gesteld, is voor hem nu de Verrijzenis en het leven.

Na een leven van hard werken in zijn Verzekeringen en zijn Muziek, kwamen de zorgen voor onze zieke moeder en werden zijn laatste levensjaren steeds moeilijker. Een operatie waarbij zijn maag werd weggenomen en later de amputatie van zijn tenen maakten hem steeds hulpbehoevender.

Het stemde hem tot grote dankbaarheid dat zijn kinderen door hun zorgen en hun aanwezigheid het mogelijk hebben gemaakt dit allemaal te kunnen dragen.

De liefde voor zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen gaven hem de kracht om door te gaan.

Tot het laatst bleef hij geïnteresseerd in ons allemaal.

Graag was hij bij ons gebleven, maar wij geloven vast dat hem nu een nieuw en onvergankelijk leven is geschonken.

Voor uw deelneming en medeleven ondervonden tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze lieve Vader en Opa betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen