

Een dankbare herinnering aan

† **Theodorus Semmekrot**

echtgenoot van

**Johanna Berendina Maria Groothuis**

Hij werd geboren 23 december 1907 te Ambt Delden. Gesterkt door het sacrament der ziekenzalving is hij vredig heengegaan op 10 mei 1980 te Almelo. Op 14 mei d.o.v. is hij begraven op het kerkhof van Bornerbroek.

Al jaren leefde hij met een angstige kwaal: ademnood. Hij wist ervan. Benauwdheid bracht telkens zijn leven in gevaar. Maar het kenmerkende van hem en zijn vrouw was, dat zij beiden geen dag oversloegen, of zij baden tot God en tot St. Jozef, voor wie zij een bijzondere verering hadden. Daardoor waren zij in staat de verschillende tegenslagen te dragen. Vooral hun ouderlijke zorgen voor Hermien en José konden zij volledig waarmaken. Hun geloof in God bleef daarbij onwankelbaar. Op zijn tijd hadden zij een duidelijk gevoel voor humor en vreugde. Zij hielden van een prettig contact met hun familie en bureu. Voor hen hadden zij een warme belangstelling. Dat gaf hen ook een gezonde afleiding en ontspanning. Trouwens, wat vrije tijd betreft: hij hield ontzettend veel van jagen

in de goeie zin van het woord. Hij had een scherp oog voor alles wat er leefde in de natuur. Daar genoot hij ten volle van.

Dankbaar zal hij zijn dat hij nu eindelijk uit alle benauwenis bevrijd is, hoewel hij erg veel van het leven hield. Maar hij weet ook dat zijn vrouw en José bij Johan en Gerda in veilige handen zijn. Zij zijn zich van hun verantwoordelijkheid wel bewust.

Stervende heeft hij nog gebeden met de diepste overtuiging, te vergelijken met de woorden uit het evangelie van Johannes: „Toen sloeg hij zijn ogen ten hemel en zei: Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen, dat gij mij hebt opgedragen te doen”. (Joh. 17,1 en 4).

Wie zo biddend leeft, kan blijkbaar biddend sterven.

Heer God, wij danken U voor zijn voortdurend gebed en vaderlijke zorg en arbeid voor het gezin. Wij smeken U: moge hij nu deelhebben aan uw verheerlijking, doordat hij nu helemaal vrij ademen kan voor uw aangezicht. Dat vragen wij U, door Christus, onze Heer, Amen.

---

Wij danken u hartelijk voor uw meelevens tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve man, vader, oom, zwager en opa

Fam. Semmekrot