

JOHANNES, LEEF IN VREDE.



Ter vrome gedachtenis aan

*Gerardus Johannes Senger*

Geboren te Volthe 4 Maart 1878, overleed hij na een langdurig, geduldig gedragen lijden in het R. K. Ziekenhuis te Oldenzaal 11 November 1952.

Zijn lichaam wacht de verrijzenis op het parochiekerkhof te Rossum.

Zijn ziel leve met Gods uitverkorenen.

---

Hij doorwondde mijne ledematen zonder mededogen. Hij sloeg mij wond op wond. Dat heb ik geleden, zonder dat er ongerechtigheid in mijn handen was en als ik reine gebeden tot God opzond.

Job. 16 : 14.

Grijsheid is een erekroon, te vinden op de paden der gerechtigheid.

Spr. 16 : 31.

Dierbare zuster, die zo lang met mij in het lijden verenigd waart, bid en offer voor mij, tot we elkaar weerzien in een gelukkige eeuwigheid.

Geliefde neef en nicht en kinderen: hebt dank voor uw goede zorgen, maar vergeet mij niet in uw gebeden. Tot weerziens in de hemel.

Maria, ik was uw kind, toon U thans als mijne moeder.

Mijn Jezus, barmhartigheid

Hij ruste in vrede.