



Bid voor de Ziel van Zaliger

Gesina Sengers,

Echtgenootte van

HERMANUS PLEIJHUIS.

Geboren te Weerselo 19 Juli 1879, overleed zij te Lonneker 8 Januari 1946 na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden en werd den 12den d.o.v. aldaar begraven.

Na een werkzaam leven voor haar groot gezin, is de altijd bezige moeder ziek geworden en noch de wetenschap, noch de zorgvuldige verpleging hebben den dood kunnen weren en nu ligt een eenwigheid voor haar om te rusten in vrede,

Kinderen, weest dankbaar voor haar goede zorgen en vergeet haar niet, die slechts dacht aan u en bezorgd was voor uw tijdelijk en eenwig geluk, tracht nu op uw beurt haar het eenwig geluk te bezorgen en wees tot troost en steun van vader, die oud en gebrekkig meer dan een van u moeder mist.

G E B E D,

Om Uw liefdevolle goedheid bidden wij U, o Heer, heb medelijden met de ziel van Uw dienaress Gesina en maak haar, onttrokken aan het bederf der sterfelijkheid, deelgenootte aan de eeuwige verlossing. Door Christus onzen Heer. Amen.

Onze Vader — Wees Gegroet

H. P. Vos — Koster — Lonneker