

Dankbare herinnering aan

JOHANNA SENGERS

weduwe van

ARNOLDUS POORTHUIS

Zij werd geboren te Maasbommel op 1 mei 1911 en overleed in Huize „St. Elisabeth” te Beneden-Leeuwen op 19 december 1998. Ze ontving de H. Sacramenten van de Zieken. Haar uitvaartdienst vond plaats op 23 december, waarna we haar ten grave hebben gedragen op het r.k. kerkhof te Maasbommel.

Anna was een echte Maasbommelse. Heel haar leven was verbonden met het ouderlijk huis aan de Veldijksestraat. Zij was er opgegroeid en vond er haar geluk in een arbeidzaam en godvruchtig leven. Haar eigen ouders waren haar hierin voorgegaan. Met een grote eenvoud en vanzelfsprekendheid, eigen aan haar generatie, droeg zij de zorg voor haar moeder. Op latere leeftijd trouwde Anna met Arnold Poorthuis, die haar in 1976 ontviel. In haar werkzame leven stond zij voor anderen klaar en hielp waar ze kon.

Ze was vergroeid met het christelijk geloof, had haar vaste plaats in de parochiegemeenschap en was een echte Mariavererster. Nooit werd er tevergeefs een beroep op haar gedaan om te collecteren voor de Missie en het poetsen van de koperen voorwerpen

in de kerk. Toen zij behoeftig werd heeft het haar veel pijn gekost om naar de Heijacker en later naar Huize „St. Elisabeth” in Beneden-Leeuwen te verhuizen. Ze heeft er zich nooit echt thuis gevoeld, hoewel zij de voortreffelijke zorg die zij er ondervond, waardeerde. Op haar wijze en met haar eigen karakter heeft ze zin en inhoud aan haar leven gegeven.

Anna, heel rustig en vol overgave ben je van ons heengegaan. Alsof je iets wilde laten zien van de rust, die je nu na jouw arbeidzaam en gelovig leven mag genieten.

Bedankt voor alles wat je voor ons, bijzonder voor je dierbaren, tijdens je leven hebt betekend. Moge God je genadig zijn en laten delen in het geluk van Zijn uitverkorenen.

Oprecht hartelijk dank voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden van onze dierbare zus en tante.

De familie