

Gedenk in Uw gebeden
ELISABETH SESSINK

weduwe van
GERARDUS KIP

Zij werd geboren 2 juni 1890 te Stadtlohn (Dld).
Na voorzien te zijn van de H. Sacramenten
de zieken overleden te Oldenzaal 11 nov. 1964.
Wij legden haar lichaam te ruste 14 nov. d.a.v.

Waarom kon moeder rustig spreken over haar
kwaal? Waarom heeft zij de dood geen ogen-
blik gevreesd? Omdat haar ziel klaar was, om-
dat ze gereed het tijdelijke met het eeuwige
te wisselen, omdat haar leven van gebed en
arbeid één grote voorbereiding geweest is op
deze dag.

Zij was vroom. Bij tegenslagen, grote moei-
lijkheden vond zij steun en troost in het gebed.
Zij was modern. Op hoge leeftijd gebruikte zij
de modernste vervoersmiddelen, om haar kin-
deren, waar ter wereld ook, bij te staan. Zij
heeft het licht van 't geloof op de kandelaar
geplaatst, zodat wij konden zien.

„'t En is van U hiernederwaard, geschilderd of geschreven
Mij, moederken, geen beeltenis, geen beeld van U gebleven.
Geen tekening, geen lichtdrukmaal, geen beitelwerk van
steene

't En zij, dat beeld in mij, dat gij gelaten hebt alleene.
O moge ik, U onweerdig, nooit die beeltenis, die beeltenis
bederven

Maar eerzaam laat ze leven in mij, eerzaam in mij sterven”.

(Guido Gezelle)