

Gedenk in uw gebeden

Gerhardus Marinus Sessink

Hij werd geboren op 19 april 1910. Hij trouwde met Maria Christina Heidemann en samen brachten zij vijf kinderen groot. Hij overleed tenslotte op 22 april 1998.

Wij hadden en hebben door hem een sterke band met elkaar, die zich niet alleen uit in de woorden die wij spreken, maar vooral in de intensiteit van ons gevoel voor elkaar.

Daarom is het niet gemakkelijk om met onze mensenwoorden recht te doen aan vader, schoonvader en opa, aan Gerrit Sessink.

Hij heeft zich ingezet voor de gemeenschap. Iedereen weet dat. Met name voor de Maria-kerk heeft hij veel gedaan, als koster en collectant. Hij was katholiek in de stijl van zijn tijd. Hij kwam op voor de katholieke zaak en zette zich daarvoor in. Hij deed trouw zijn plichten en meer dan dat.

Zijn bidden was dagelijks. Deze geloofs-kracht en zijn gevoel voor humor hebben hem in zware tijden zeker geholpen om erdoor te komen.

Met moeder samen heeft hij ons groot gebracht in vaak moeilijke omstandigheden. Toen zij overleed, ging zijn leven ondersteboven. Zijn leven was zijn leven niet meer. Hij had de grootste moeite om weer wat zin in zijn leven te vinden. Zijn kinderen en kleinkinderen gaven hem veel, maar uiteindelijk was hij alleen. Hij gaf niet graag toe dat hij iets mankeerde, maar aan het eind van zijn leven bleef hem geen andere keus: hij kon niet meer. Al zag hij er tegen op, verzorgd te moeten worden, hij heeft in de verzorging toch negen mooie jaren gekend en was daar ook dankbaar voor.

Wij hebben hem op 28 april 1998 uit handen gegeven en neergelegd in de handen van de Levende God. Wij kunnen zijn nagedachte-nis niet beter eren dan trouw te blijven aan elkaar.

Voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden van onze vader, schoonvader en opa zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Sessink