

Met dankbaarheid herinneren wij ons

WILHELMINA GERHARDA MARIA
SESSINK

echtgenote van
H. L. G. Platvoet

Zij werd geboren te Oldenzaal op 5 mei 1914. Zij overleed op 19 oktober 1983 na het ontvangen van het H. Sacrament der Zieken. De plechtige uitvaartdienst was op 22 oktober in de St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal, waarna de begrafenis volgde op het kerkhof aldaar.

Haar dood betekent voor allen die haar kenden, maar vooral voor vader, een groot en onherstelbaar verlies. Opgevekt en vol optimisme zag zij, ook in zeer donkere dagen, de toekomst tegemoet. Vol godsvertrouwen doorstond zij de vele obstakels die zij op haar levenspad tegenkwam. Vooral de laatste jaren waren moeilijk.
Zij schreef veel.

"Mijn man en mijn kinderen.
Mijn grootste geluk op aard.
Ik zal altijd voor hen blijven zorgen.
Totdat mijn stervensuur slaat."

Zij heeft haar strijd gestreden. Bedankt lieve vrouw, moeder en oma, voor al het goeds dat U hebt gegeven.
Rust zacht.

Voor Uw belangstelling en medeleven, ondervonden bij het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Platvoet

Oldenzaal, oktober 1983