

Ter herinnering aan

Margret Temmink - Setz

echtgenote van Herman Temmink

Geboren te Enschede 8 maart 1951 en
daar overleden 9 september 1995.

Na de Uitvaartdienst in de Verrijzeniskerk
volgde haar begrafenis op de
Westerbegraafplaats te Enschede op
13 september.

*"Heel bijzonder
Heel gewoon
Gewoon een heel bijzondere vrouw"*

Het eerste deel van Margrets leven was vrij onbekommerd. Haar lief en oprecht karakter maakte haar sympathiek. Niet uit op bezit noch op uiterlijk vertoon kon ze genieten van het kleine. Plezier vond ze in de natuur, in aquarelleren, bloemschikken en boetseren. Ze vond er ook voldoening in een thuis te schep- pen voor haar man en kinderen. Samen had- den ze het goed.

Kort na de geboorte van haar eerste kind wa- ren er verschijnselen van epilepsie. Maar me- dicijnen stelden haar in staat er goed mee te leven, hoewel die geleidelijk aan haar emoties afvlakten.

Een paar maanden na het eerste huwelijksju- bileum kondigde zich een andere ziekte aan. Vanaf het begin bleek die niet meer te gene- zen. Toen ze samen de eerste schok enigs- zins verwerkt hadden, begon het gevecht te- gen haar ziekte, vijf jaar lang. Samen zijn ze alle mogelijk wegen gegaan, de ene chemo- kuur na de andere geprobeerd.

En tussendoor probeerde ze uit haar leven te halen wat er in zat.

Na de ontdekking van haar ziekte hebben ze samen veel bewuster geleefd dan ooit tevo- ren, met aandacht en waardering voor wat wel mogelijk was. Haar wilskracht en de zorg om haar gezin deden haar verder leven. Totdat ze op een dag moest erkennen dat het op was. Een paar dagen daarna op een zaterdag- avond is ze rustig teruggegaan naar haar Schepper. Die zal voltooien wat 44 jaar gele- den vol belofte is begonnen.

Wij danken hartelijk u allen die met ons hebt meegeleefd

Herman
Loes
Wouter