





In liefdevolle herinnering aan

Hendrika Maria Fischer-Severt

"Rikie"

*Sterven met een lach en traan,
een moeilijke weg heb je moeten gaan.
Maar altijd zo vol goede moed
zo was het goed !*

Rikie wordt geboren op 12 augustus 1939 in het Gelderse Harreveld. Ze groeit liefdevol op in een gezin van tien kinderen, waarvan zij de op één na oudste is.

Na haar opleiding gaat ze in april 1968 werken in het ziekenhuis in Lossler. Daar leert ze Bets Fischer kennen. Rikie en Bets trouwen op 20 juni 1974. Ruim twee jaar later wordt Martijn geboren. Ze stopt met werken en vindt haar geluk als vrouw en moeder bij Bets en Martijn. Ze is zorgzaam en geniet van huis en tuin. Gastvrijheid staat hoog in haar vaandel en iedereen is welkom in haar huis.

Rikie en Bets vieren hun trouwdagen samen met hun familie, aan wie Rikie zeer gehecht is. Alles

houdt ze nauwgezet bij; de verjaardagen, de trouwdagen en de kerkdagen.

Met veel plezier doet ze vrijwilligerswerk in de kerk, maar het praten gaat haar gemakkelijker af dan het poetsen.

Ook al is ze gehecht aan de "Oale Toor'n", toch spreekt ze graag 'n andere taal en gaat dan ook op de cursus Duits en Engels.

Voorzien van de ziekenzalving sterft Rikie op 24 september 2008, thuis in haar eigen vertrouwde omgeving, omringd door haar eigen gezin.

In haar verliezen we een dapper mens, een liefdevolle vrouw en een zorgzame moeder.

*Lieve Rikie, je had nog zoveel plannen.
Het laatste jaar was moeilijk. Je hebt jouw
laatste verjaardag nog in het ziekenhuis gevierd
en toch bleef je steeds weer opgewekt.
Nu is het vechten voorbij.*

Wij geloven samen met jou, dat je nu jouw rust hebt gevonden bij God. Je blijft bij ons leven in dankbare herinneringen.

Wij danken u voor uw getoonde belangstelling en medeleven bij haar afscheid.

Bets en Martijn Fischer