

Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger

ANTONIUS SEYGER,

weduwnaar van
HELENA KRISTEN,

geboren 9 October 1870, voorzien van de
H.H. Sacramenten, overleden 12 Augustus
1934 en begraven 16 Augustus d.o.v. op het
R. K. Kerkhof te De Lutte.

De benauwdheden mijns harten zijn talrijk
geworden, Heer, maar Gij trekt mij uit den
nood. Zie op mijn lijden en zuchten en
vergeef mij mijne onvolmaaktheden.

De Heer heeft mij gehoord en Zich mijner
ontfermt. Gij hebt mijn gezucht in blijdschap
veranderd. Psalm XXIX. 11-12.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer
sterven. Nu immers, zegt de H. Geest, rusten
zij uit van hun arbeid, want hunne werken
volgen hen. Apoc. XIV. 13.

Mijne Kinderen, uw Vader verlaat u, hij
verlaat deze wereld om een beter en eeuwig
leven in te gaan. Vergeet mij niet in uwe
gebeden; maar gedenkt ook de lessen en
raadgevingen, die gij van uw Moeder en mij
ontvangen hebt; luistert naar onze woorden,
bewaart ze in het midden van uw hart, volgt
ons voorbeeld na; bewaart den vrede onder
elkander en gij zult van ons een schat be-
waren, die u vreugde en geluk zal verzekeren.
En nu, helpt mij door uwe gebeden tot God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Onze Vader — Wees gegroet.