



Dankbare herinnering aan

JAN SJARDIJN

echtgenoot van

FEMIE SMEING

Hij werd geboren te Leiden op 1 augustus 1926 en overleed na gesterkt te zijn door het Sacrament der Zieken op 12 augustus 1993. We hadden hem 17 augustus voor het laatst in ons midden tijdens de viering van de H. Eucharistie, waarna hij werd begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Een bewogen maar welbestede leven is nu afgesloten. Op 23-jarige leeftijd moest hij zijn ouders al missen.

In de Tweede Wereldoorlog werd hij zonder reden tijdens een razzia opgepikt en overgebracht naar een werkkamp in Essen (Ruhrgebied). Daar werd zijn been getroffen door een granaatscherf, waardoor hij gehandicapt werd. Deze oorlogsperiode heeft een stempel gedrukt op heel zijn verdere leven.

21 Mei 1956 trouwde vader met moeder in de Mariabedevaartplaats Lourdes, nadat ze elkaar hadden leren kennen in de Annakliniek in Leiden.

Jan Sjardijn was een sociaal voelend mens. Veel tijd en energie heeft hij gestoken in de politiek en de vakbondswereld. Sociale gerechtigheid stond bij hem hoog in het vaandel, mede geïnspireerd door de Bijbel, die hij regelmatig gelezen en bemeditteerd heeft.

De laatste tien jaar van zijn leven zijn getekend geweest door kwaadaardige ziektes.

Desondanks wist hij zijn goede humeur te bewaren, maar ook aan zijn kunnen wren grensen. De laatste weken kon hij niet meer vechten en legde hij zijn afgetoofd lichaam en uitgeputte geest met een gelovige overgave in Gods handen.

God heeft zijn trouwe dienaar bij Zich geroepen. Goede herinneringen laat hij ons achter en in zorgzame liefde blijft hij met ons verbonden. Rust in vrede.

Voor uw bliken van medeleven ondervonden tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader, betuigen wij U onze oprechte dank.

F. SJARDIJN-SMEING
Gini en Benny