



Ter dankbare nagedachtenis aan

**GERRIT SPAAI**

echtgenoot van

Hendrika Johanna Margaretha Olde Olthof

eerder van

Gesina Aleida Maria Leusenkamp

Hij werd geboren te Hengelo (O) op 2 augustus 1894. Tijdens de 1e wereldoorlog werd hij getroffen door een ernstige ziekte, waardoor hij z'n rechterarm moest missen, zodat hij zwaar gehandicapt verder moest door het leven. Hij kwam tot een gelukkig huwelijk en kreeg daarin 3 kinderen. Een nieuwe zware slag in zijn leven was het vroegtijdig heengaan van zijn 1e vrouw, waardoor hij zelf en zijn kinderen onverzorgd achterbleven. Zijn 2e huwelijk bood hem echter een zeer gelukkige levensavond. Steeds heeft hij alles met overgave aan Gods H. Wil aangenomen, het mooie in zijn leven, maar ook de tegenslagen. In het volle geloof heeft hij zijn ziel aan zijn Schepper teruggeschonken op 3 januari 1972, in het vaste vertrouwen dat hij nu de bekroning van zijn leven mag vinden in de heerlijkheid van Gods Koninkrijk. Op 6 januari d.a.v. hebben wij hem te rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo.

---

Dierbare man en vader, wij zijn U dankbaar voor het prachtige voorbeeld dat U ons steeds hebt gegeven. In liefde en gebed willen wij met elkaar verbonden blijven, opdat we eens weer samen mogen zijn in het hemelse Vaderhuis.