

In dankbare herinnering aan
LAMBERTUS GERRIT-JAN SPAAI
echtgenoot van
MARIA HENDRIKA GRADA WIGBOLD

Hij werd op 6 november 1921 in Hengelo geboren.

Onverwacht overleed hij in het ziekenhuis in Deventer op 24 januari 1994. Na de Uitvaart in zijn parochiekerk in Hengelo, hebben we op 28 januari afscheid van hem genomen in het crematorium in Useelo.

Een goed besteed en talentvol leven is onverwacht ten einde. Het maakt je stil en wijst op de kwetsbaarheid en de betrekkelijkheid van alle dingen. "Wat is de mens, wat zijn de dagen die aan de mens gegeven zijn?" Het beeld van deze mens komt duidelijk voor je geest.

Bertus was open en zei wat hij dacht, recht-toe-recht-aan. En als het verkeerd was, was hij het ook zo weer vergeten. Een goede band in zijn gezin, met familie en vrienden was heel belangrijk voor hem.

Je zou kunnen zeggen dat zijn jarenlange werk bij PTT-Telecom zijn leven tekent: communicatie en goede verbindingen tussen mensen.

Goede banden als docent en instructeur bij de Eendracht; als jurylid op vele concoursen; tussen de verschillende verenigingen in Hengelo en ver daarbuiten. Die harmonie kwam ook tot uiting in een andere grote hobby: zijn tuin. Hij besteedde veel zorg aan de aanleg en genoot van een schitterende kleurenpracht.

Een goede band met zijn God en met de mensen van zijn parochie. Jarenlang was hij acolyth; klusjesman in en rond de kerk met vele anderen bij de jongste renovatie. Kortom een mens die niet alleen leefde voor zichzelf, maar actief meebouwde aan gemeenschap tussen mensen.

Met als bron voor dit alles zijn geloof. Zo'n leven is niet vergeefs, maar blijft vrucht dragen. Het is als met het beeld uit het evangelie van de graankorrel. Hij sterft om te kunnen blijven leven. Dat mogen we geloven, in verbondenheid met elkaar. Dat houdt het beeld van deze gestorven mens levend temidden van ons.

Voor uw medeleven en belangstelling, in welke vorm dan ook, zeggen wij U allen hartelijk dank.